

Pastorale dienst

Wat biedt de pastorale dienst aan?

Deze prachtige klok hing in de toren van de kapel, verbonden aan het klooster en de Sint-Jozefkliniek (voorloper van AZ Rivierenland). In 1951 is de kliniek opengestaan. De klok vormt nu een dierbaar aandenken aan het ontstaan van ons huidige ziekenhuis.

Kansen tot gesprek en ondersteuning voor patiënt en familie

Tijdens een ziekenhuisopname kan jouw dag lang duren. Er is vaak veel tijd om te denken.

Je wil graag praten over wat je bezig houdt, maar je kan soms niet jouw hele verhaal kwijt bij familie of vrienden.

Verdriet mag naar boven komen.

Je wil graag ontmoeten in een rustig gesprek over wat er op het hart ligt, uit heden en verleden, over vreugde en zorgen, over onmacht en twijfel, over zingeving en de toekomst.

Als familielid of vriend van de patiënt zit je met vragen? Wij luisteren graag naar jouw verhaal. We helpen je graag mee zoeken naar zin en betekenis, in wederzijds respect voor elkaars overtuiging.

Ieder kan beroep doen op de pastorale dienst, ook niet- en andersgelovigen.

Indien je dit wenst leggen zij contact met een vertegenwoordiger van jouw eigen levensbeschouwing.

Christelijke rituelen: zondagsviering

Op zon- en feestdagen is er een woord- en communiedienst om 10:30u, voorgegaan door een pastor of diaken.

Op het einde van de week wordt gevraagd of je graag naar de viering komt. Opgeleide vrijwilligers begeleiden graag de patiënten te voet, per rolstoel of in hun bed van en naar de kapel.

Patiënten kunnen de eucharistieviering ook volgen op de televisie (zender VRT één of Ned 1).

In alle vieringen is iedereen van harte welkom: ook familieleden en vrienden van patiënten en allen die zich met het ziekenhuis verbonden voelen.

Communie en gebed

Wens je tijdens jouw verblijf de communie of een gebed, geef dan gerust een seintje aan de verpleging van jouw afdeling.

Op zon- en feestdagen reiken de pastores de communie uit aan de patiënten die dit graag wensen.

De ziekenzegening en afscheidsgedeb

Bij ziekte en bij sterven kunnen mensen elkaar nabij zijn met gebaren en woorden van hoop, bemoediging en troost. De ziekenhuispastores kunnen aan ieder die er om vraagt een ziekenzegening geven. De zegening wordt gekenmerkt door een handoplegging en gebed.

In aanwezigheid van de familie kan deze zegening uitgroeien tot een intens teder moment van dankbaar delen in vreugde en in pijn. Op jouw vraag wordt dit een persoonlijke viering.

De kapel

De kapel (**route 140**) is vrij toegankelijk, op ieder moment van de dag, voor iedereen die behoefte heeft aan stilte, bezinning of gebed. Je kan jouw gebedsintenties noteren in het intentieboek. Daarnaast is er de mogelijkheid om een elektronisch kaarsje te laten branden. Bezinningsteksten zijn steeds vrij beschikbaar.

PST – OST

De ziekenhuispastores zijn lid van het palliatief en oncologisch support team. Patiënt of familie kan beide teams aanspreken voor spirituele en zingevingvragen.

Contact pastorale dienst

Elke werkdag is er iemand van de pastorale dienst aanwezig (**route 145**). In het weekend en 's avonds voorzien we permanentie.

Wens je contact met een pastoraal medewerker? Geef dan een seintje aan de verpleging of aan het onthaal van het ziekenhuis.

Je kan hen ook rechtstreeks contacteren via

- 03 890 16 37
- pastoralebornem@azr.be



Margot Buysschaert



Lut De Smit

Bij afwezigheid is er steeds permanentie voorzien door Dirk Asselberg, ziekenhuispastor campus Rumst.

CAMPUS BORNEM

Kasteelstraat 23 | 2880 Bornem
03 890 16 11

ref.: 50006053

versie: 03/08/2021

foto's & illustraties: Adobe stock

eigenaar: Lut De Smit, pastorale dienst campus Bornem

v.u.: Sofie Vermeulen, communicatieverantwoordelijke

Maatschappelijke zetel:

vzw AZ Rivierenland | 's Herenbaan 172 | 2840 Rumst

RPR 0416 851 659 | Erkenningsnummer 104 | Bevoegde rechtbank: Antwerpen

www.azrivierenland.be | info@azr.be

